

BOEREN MAAIEN NU HUN GRASJES, STEDELINGEN PAKKEN HUN TERRASJES

Vaderdag, 9 Juni of 19 Maart?

We hebben het eerder al vernoemd, op 9 juni vieren we vaderdag in heel België, behalve in de Kempen en de provincie Antwerpen. Wij Kempenaars zijn graag de uitzondering op de regel ☺, maar waarom vieren wij dit eigenlijk op een andere dag?

Antwoord:

Net als moederdag, komt de vaderdag overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar het een niet-religieuze viering van vaders betrof, die altijd in juni viel. De viering werd pas vanaf de jaren 1950 in West-Europa overgenomen.

In Antwerpen, net als in Italië, Spanje en Portugal werd grotendeels als katholieke reactie op die import, gekozen om het feest op de naamdag van *Sint-Jozef* te zetten - iets wat in Antwerpen overigens ook met moederdag en *Maria-Hemelvaart* (15 augustus) gebeurde.

Dit jaar valt vaderdag bovendien gelijk met Pinksteren en kunnen we allemaal genieten van een extra dagje verlof op Pinkstermaandag. De ideale gelegenheid voor een verlengd weekend naar zee of de Ardennen, maar voor wie graag dicht bij huis een uitstap wil doen, onze tip: Zomer op het Heemerf te Kasterlee. Heemerf De Waaiberg wordt soms ook "Klein Bokrijk" genoemd. Het wil een getuigenis brengen van de bouwstijl en leefwijze van de Kempense mens in de tweede helft van de 19de en het begin van de 20ste eeuw. Tussen 13 en 18 uur ben u welkom op het boomgaardterras om naar gewoonte te genieten van de spetterende klanken van The Vickings die u mee terug nemen naar de jaren 50 en 60.

Winnaars van onze Lentepuzzel

Allereerst willen we iedereen bedanken voor de talrijke deelnames aan onze puzzel. Volgende winnaars mochten we reeds verrassen met een leuke attentie:

- Fam Vanvinkenroye uit Hechtel
- Sauvillers Maria uit Retie
- Claes Louisa uit Viersel

Alvast van harte gefeliciteerd !

Hou zeker onze volgende edities in de gaten voor een nieuwe puzzelkans.



ZOMER, HET REGENT ZONNESTRALEN !



21 juni is het weer zo ver. Liefhebbers van de zon kunnen om 16.38 uur opgetogen zeggen dat de astronomische zomer begint. Zwartkijkers daarentegen: vanaf nu zullen de nachten langer worden en gaan we weer richting de winter. Hoe dan ook, even na half 5 bereikt de zon het meest noordelijke puntje van de aarde, die staat dan precies boven de Kreeftskeerkring, en vieren we op ons halfrond de langste dag en de kortste nacht van het jaar. Het *solstitium aestivum*, de *Zonnewende*.

Al sinds mensenheugenis is de zonnewende een memorabel moment. In de prehistorie, lang voordat er klokken en kalenders bestonden, wisten onze voorouders al dat de zon, naarmate de seizoenen vorderden, een andere baan langs de aarde beschreef en op een gegeven moment het hoogste punt had bereikt. En ook een moment vol bijgeloof. Mensen leefden dicht bij de natuur. Ze konden niet lezen en schrijven, ze kwamen hun dorp nauwelijks uit. Ze zagen dingen gebeuren, maar begrepen die niet. Dus waren er al snel magische krachten aan het werk. Dat bijgeloof, de magie van de zonnewende, is altijd gebleven. Wie tijdens het solstitium aestivum trouwt, zal gezegend zijn met een lang, gelukkig en bovenal vruchtbaar huwelijk; ook in onze tijd van computers en ruimtereizen kiezen nog steeds veel stelletjes ervoor om elkaar op de langste dag van het jaar het ja-woord te geven.

RECEPT VAN DE CHEF: Rundsstoofvlees

Ingrediënten voor 4 personen

- 1 kg rundsstoofvlees
- 300 ml water, 1 blokje rundsbouillon
- 2 uien, 1 witte boterham bestrijken met mosterd
- Zout, peper, tijm en laurier
- klontje bakboter, witte bloem

Bereiding

- het vlees eerst aankleuren in boter en kruiden met peper en zout
- het vlees in een stoofpot doen en bestrooien met bloem
- de uien in stukken snijden en meestoven met het vlees
- water, bouillonblokje, tijm, laurier en de boterham toevoegen
- aan de kook brengen en hierna op een zacht vuur 1 uur tot 1.5 uur op een zacht vuurtje laten sudderen tot het vlees gaar en mals is

Serveertip: op 9 juni vieren we vaderdag, de ideale gelegenheid om de vaders in de watten te leggen met een portie stoofvlees met friet, geserveert met een fris pintje.

Aan alle vaders, schol !

